

# VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

## Antwoordpsalm A

Lc. 8, 8



Het zaad viel op goe - de grond en bracht vrucht voort.

## Psalm 65, 10abcd. 10e-11. 12-13. 14



- 1 Gij hebt ons land verzorgd *en besproeid*,  
het *rijk en vruchtbaar* gemaakt.  
Het hemelwater stroomt neer *op de akkers*:  
zo maakt Gij ze klaar *voor de oogst*.
- 2 Zo hebt Gij voor *alles gezorgd*.  
Gij drenkt de voren en *effent de kluiten*,  
doorweekt ze *met regen*  
en *zegt het zaad*.
- 3 Zo is heel het jaar omkranst *met uw gaven*,  
op al uw *wegen ligt vruchtbaarheid*.  
Op eenzame steppen *glinstert de dauw*,  
een gordel van heerlijkheid ligt *om de heuvels*.
- 4 De beemden dragen een *kleed van kudden*,  
de dalen een *deken van graan*:  
het is al *jubel en lofzang*.