

TWEEËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Antwoordpsalm A

Ps. 63, 2b



Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart.

Psalm 63, 2. 3-4. 5-6. 7-8



- 1 God, mijn *God* zijt **Gij**,
ik zoek U met groot *ver*langen.
Naar U dorst mijn ziel en hunkert *mijn* hart
als dorre akkers *naar* regen.
- 2 Zo zie ik omhoog naar de plaats *waar* Gij woont,
beschouw ik uw macht en uw **glorie**.
Meer waard dan het leven is mij uw *genade*,
mijn mond verkondigt uw **lof**.
- 3 Ik zal U prijzen *zolang* ik leef,
mijn handen uitstrekken *naar* U.
Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame **spijs**,
mijn mond zal U jubelend **danken**.
- 4 Als ik in de nacht op mijn bed *aan* U denk,
dan houd ik U stil in *gedachte*.
Want Gij zijt altijd *mijn* **bescherm**er geweest,
ik koester mij onder uw **vleugels**.