

VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT

Antwoordpsalm A

Ps. 24, 7c en 10b



De Heer moet de poor-ten bin-nen-gaan, want Hij is



de Ko-ning der glo-rie.

Psalm 24, 1-2. 3-4ab. 5-6



- 1 Aan God hoort de aarde en al *wat er op* is,
de aardschijf en al *wat daar woont*.
Want Hij heeft haar op het water *gegrondvest*,
haar vastgelegd *op de zee*.
- 2 Wie zal beklimmen de berg *van de Heer*,
wie in zijn *heiligdom staan*?
Die rein is van handen en zuiver *van hart*,
zijn zinnen niet zet *op wat kwaad* is.
- 3 Hij zal door de *Heer gezegend* worden,
beloond door God, *zijn verlosser*.
Zo doet het geslacht dat zich *richt tot Hem*,
dat staat voor het aanschijn van *Jakobs God*.