

ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Antwoordpsalm A

Ps. 119, 1b



Ge-luk-kig die voortgaan vol-gens de wet van de Heer.

Psalm 119, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34



- 1 Gelukkig degenen wier levensweg **rein** is,
die voortgaan volgens de wet *van de Heer*.
Gelukkig die acht slaan op wat *Hij verordent*,
Hem zoeken met *heel hun hart*.
- 2 Gij hebt uw bevelen **gegeven**
opdat men ze *trouw volbrengt*.
Mogen mijn *wegen recht* zijn,
gericht op wat *Gij beschikt*.
- 3 Vergun uw dienaar dat *hij mag leven*,
dan houd ik mij steeds *aan uw woord*.
Ontsluit mijn ogen om *te aanschouwen*
de heerlijkheid *van uw wet*.
- 4 Toon mij de weg, Heer, die *Gij beschikt* hebt,
dan wijk ik daar *nooit van af*.
Geef mij begrip om uw wet *na te leven*,
om hem te volgen met *heel mijn hart*.