

ACHTSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Antwoordpsalm A

Ps. 62, 6a



Bij God al - leen kan ik rus - ten.

Psalm 62, 2-3. 6-7. 8-9ab



- 1 Bij God alleen *kan ik rusten*,
van Hem alleen *komt mijn heil*.
Slechts Hij is mijn rots *en mijn redding*,
mijn burcht, nooit laat *Hij mij los*.
- 2 Bij God alleen *moet ik rusten*,
van Hem komt al *wat ik hoop*.
Slechts Hij is mijn rots *en mijn redding*,
mijn burcht, Hij laat *mij niet los*.
- 3 Bij God ligt mijn heil *en mijn eer*,
mijn sterkte is God *en mijn toevlucht*.
Blijft altijd op *Hem vertrouwen*,
mijn volk, stort uw hart *bij Hem uit*.