

Laatste zondag door het jaar

# CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL

Hoogfeest

## Antwoordpsalm A

Ps. 23, 1



De Heer is mijn her - der, niets kom ik te - kort.

## Psalm 23, 1-3a. 3b-4. 5. 6



- 1 De Heer is mijn herder, niets kom *ik tekort*;  
Hij laat mij weiden op *groene velden*.  
Hij brengt mij aan water, waar *ik kan rusten*,  
Hij geeft mij weer *frisse moed*.
- 2 Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden omwille *van zijn Naam*,  
al voert mijn weg door *donkere kloven*.  
Ik vrees geen onheil waar *Gij mij leidt*,  
uw stok en uw herdersstaf geven mij moed *en vertrouwen*.
- 3 Gij nodigt mij *aan uw tafel*  
tot ergernis van *mijn bestrijders*.  
Met olie zalft *Gij mijn hoofd*,  
mijn beker is *overvol*.
- 4 Voorspoed en zegen verlaten *mij nooit*  
elke dag *van mijn leven*.  
Het huis van de Heer *zal mijn woning zijn*  
voor alle *komende tijden*.