

# VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

## Antwoordpsalm B

Ps. 123, 2cd



Ons oog richt zich op de Heer on - ze God tot Hij



zich om ons be - kkommt.

## Psalm 123, 1-2a. 2bcd. 3-4



- 1 Tot U sla *ik mijn* ogen op,  
tot U, die woont in *de* hemel.  
Zoals het oog *van de slaaf*,  
gericht op de hand *van zijn* meester.
- 2 Zoals het oog *van de dienst*maagd,  
gericht op haar meesteres.  
Zo richt zich ons oog op de Heer *onze* God  
tot Hij zich om *ons* bekkommt.
- 3 Ontferm U toch, Heer, *heb* erbarmen met ons,  
wij kunnen de hoon niet *meer* dragen.  
Die dronkemans-spot, dat verwaande *geschimp*,  
wij hebben *een* afschuw ervan!