

EENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Antwoordpsalm B

Ps. 34, 9a



Let op en be-merkt hoe ge - na - dig de Heer is.

Psalm 34, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23



- 1 De Heer zal ik prijzen *iedere dag*,
zijn lof ligt mij steeds *op de lippen*.
Mijn geest is fier op de gunst *van de Heer*,
laat elk die het hoort *zich verheugen*.
- 2 Het oog van de Heer is gericht *op de vromen*,
zijn oor naar hun smeken *gekeerd*.
Van boosdoeners keert Hij zijn *aangezicht af*,
zij worden op aarde *vergeten*.
- 3 Naar vromen die roepen, *luistert de Heer*
en redt hen uit *iedere nood*.
De Heer is nabij voor rouwmoedige *harten*,
Hij helpt wie zijn *schuld erkent*.
- 4 Veel rampen zullen de vrome *bedreigen*,
uit elk daarvan redt *hem de Heer*.
De Heer zal over zijn beenderen *waken*
opdat hij er *geen van breekt*.
- 5 Het kwaad van de zonde loopt uit *op de dood*,
wie vroomheid veracht, *wordt gestraft*.
De Heer redt het leven van *wie Hem dient*,
al wie tot Hem vlucht, heeft geen *straf te duchten*.