

VIERENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Antwoordpsalm B

Ps. 116, 9

Ik mag weer le - ven on - der Gods oog in het land
van de le - ven-den.

Psalm 116, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9

- 1 De Heer heb ik lief, *want Hij luistert*,
Hij hoort mijn smekende **stem**.
Hij heeft mij *aandacht* **geschonken**
telkens als ik *tot Hem* **riep**.
- 2 De dood hield mij al in zijn strikken,
het net van het schimmenrijk viel *op mij* **neer**,
ik ging onder *zorgen* **gebukt**.
Toen riep ik de Naam *van de* **Heer** aan:
Ach, red mij, Heer, *van de* **dood**!
- 3 De Heer is goed *en recht***vaardig**,
barmhartig is *onze* **God**.
Eenvoudigen biedt *Hij* **bescherming**;
Hij heeft mij gered *uit de* **nood**.
- 4 De Heer ontrukte mijn ziel *aan de* **dood**,
Hij droogde mijn tranen en steunde *mijn* **voet**.
Ik mag weer leven onder *Gods* **oog**
in het land *van de* **levenden**.

Ofwel met *Alleluia* als antwoordvers.