

VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Antwoordpsalm B

Ps. 54, 6b



Het is de Heer die mijn le - ven be-waart.

Psalm 54, 3-4. 5. 6 en 8



- 1 God, sta mij bij *met uw Naam*,
kom voor mij op *met uw macht*.
Luister, o God, *naar mijn bede*,
hoor wat mijn *mond U zegt*.
- 2 Overmoedigen vallen mij *aan*,
brutaal staan zij mij *naar het leven*,
zonder te denken *aan God*.
- 3 Toch is het God *die mij helpt*,
de Heer die mijn *leven bewaart*.
Offeren zal ik U *dan van harte*,
prijzen, o Heer, uw *weldadige Naam*.