

# ZESENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

## Antwoordpsalm B

Ps. 19, 9a



Recht-ma - tig zijn de be - ve - len des He - ren, be -



vre - di - gend voor het ge - moed.

## Psalm 19, 8. 10. 12-13. 14



- 1 De wet van de Heer *is volkomen*,  
zij sterkt de onzekere **geest**.  
Zijn voorschriften *zijn betrouwbaar*,  
onwetenden maken zij **wijs**.
- 2 Het woord van de Heer *is eerlijk*,  
het blijft in eeuwigheid **stand**.  
Zijn uitspraken *zijn waarachtig*,  
rechtvaardig in iedere **zaak**.
- 3 Uw dienaar neemt *ze ter harte*,  
hij wordt er rijk *voor beloond*.  
Maar wie beseft *al zijn feilen*?  
Vergeef mij ook wat *ik niet weet*.
- 4 Bescherm uw knecht *tegen hoogmoed*,  
geef die geen macht *over mij*.  
Dan zal ik rechtschapen *en rein* zijn,  
door geen *gemeenschap bevreemdt*.