

ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Antwoordpsalm B

Ps. 90, 14



Ver-leen ons van nu af uw rijk - ste ze - gen en



laat heel ons le - ven ge - luk - kig zijn.

Psalm 90, 12-13. 14-15. 16-17



- 1 Leer ons onze dagen naar waarde te **schatten**
en zo te komen tot wijsheid van **hart**.
Laat af, Heer, *hoe lang* **pijnt** Gij ons?
Wees toch uw dienaars **genadig**.
- 2 Verleen ons van nu af uw **rijkste zegen**
en laat heel ons **leven gelukkig** zijn.
Vergeld nu met vreugde de dagen van **leed**,
de jaren dat *het ons slecht* ging.
- 3 Laat zien aan uw dienaars waartoe *Gij in staat* zijt
en toon aan hun *zonen uw heerlijkheid*.
Uw zegen, Heer God, moge *over ons waken*,
bestuur onze handen bij al *wat ze doen*.