

DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT

Antwoordpsalm B

Jes. 61, 10b



Hoog ver-heft nu mijn ziel de Heer.

Lucas 1, 46-48. 49-50. 53-54



- 1 Hoog verheft nu mijn *ziel de Heer*,
verrukt is mijn geest om God, *mijn Verlosser*.
Zijn keus viel op zijn eenvoudige **dienstmaagd**:
van nu af prijst ieder *geslacht mij zalig*.
- 2 Wonderbaar is het wat *Hij mij deed*,
de machtige, groot is zijn **Naam!**
Barmhartig is Hij tot in *lengte van dagen*
voor ieder die *Hem erkent*.
- 3 Behoeftigen *schenkt Hij* **overvloed**,
maar rijken gaan heen met *ledige handen*.
Hij trekt zich zijn dienaar *Israël aan*,
zijn milde *erbarming indachtig*.