

# VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

## Antwoordpsalm B

Ps. 51, 12a



Schep in mij een zui - ver hart, mijn God.

## Psalm 51, 3-4. 12-13. 14-15



- 1 God, ontferm U over mij in *uw barmhartigheid*,  
delg mijn zondigheid in *uw erbarmen*.  
Was mijn schuld volkomen *van mij af*,  
reinig mij van *al mijn zonden*.
- 2 Schep in mij een zuiver *hart*, mijn **God**,  
geef mij weer een vastberaden **geest**.  
Wil mij niet verstoten *van uw Aanschijn*,  
neem uw heilige Geest niet *van mij weg*.
- 3 Geef mij weer de weelde *van uw zegen*,  
maak mij sterk in *edelmoedigheid*.  
Dan zal ik de dwalenden uw *wegen leren*,  
alle schuldigen terugvoeren *tot U*.