

# ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

## Antwoordpsalm B

Ps. 41, 5b



Ge - nees mij al heb ik mis-daan te - gen U.

## Psalm 41, 2-3. 4-5. 13-14



- 1 Gelukkig wie zorg heeft voor zwakken en armen:  
komt hij in nood, dan helpt *hem de Heer*.  
De Heer beschermt hem en houdt *hem in leven*,  
Hij schenkt hem op aarde al *wat Hij wenst*.
- 2 De Heer staat hem bij als hij *ziek te bed* ligt;  
verzorgt hem als kwalen *hem slaan*.  
Ook ik roep de Heer aan: Wees *mij genadig*,  
genees mij, al heb ik misdaan *tegen U*.
- 3 Wanneer Gij mij in *gezondheid bewaart*,  
mij eeuwig voor uw *Aanschijn laat leven*.  
De Heer zij gezegend, *Israëls God*,  
van eeuwig tot eeuwig. *Zo zij* het.