

EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT

Antwoordpsalm C

Ps. 25, 1b

Tot U, Heer, richt ik mijn geest.

Psalm 25, 4bc-5ab, 8-9, 10 en 14

- 1 Wijs mij uw *wegen*, **Heer**,
leer mij uw *paden* **kennen**.
Leid mij *volgens uw woord*,
want Gij zijt mijn God *en Verlosser*.
- 2 De Heer is goed *en rechtschapen*,
daarom wijst Hij zondaars *de weg*.
Hij leidt de geringe langs *eerzame paden*,
Hij leert de eenvoudige wat *hij moet doen*.
- 3 De wegen van God zijn goed *en betrouwbaar*
voor ieder die zijn verbond *onderhoudt*.
Een vriend is de Heer voor hen *die Hem vrezen*,
Hij toont hun de waarde van *zijn verbond*.