

TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Antwoordpsalm C

Ps. 63, 2b



Naar U dorst mijn ziel en hun - kert mijn hart.

Psalm 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9



- 1 God, mijn *God* zijt **Gij**,
ik zoek U met groot *ver*langen.
Naar U dorst mijn ziel en *hunkert mijn hart*
als dorre akkers *naar* regen.
- 2 Zo zie ik omhoog naar de plaats *waar Gij woont*,
beschouw ik uw macht en *uw glorie*.
Meer waard dan het leven is mij *uw genade*,
mijn mond verkondigt *uw lof*.
- 3 Ik zal U prijzen *zolang ik leef*,
mijn handen uitstrekken *naar U*.
Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame **spijs**,
mijn mond zal U *jubelend danken*.
- 4 Want Gij zijt altijd *mijn beschermer* geweest,
ik koester mij onder *uw vleugels*.
Met heel mijn hart houd ik *vast aan U*,
het is uw hand die *mij steunt*.