

VIERENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Antwoordpsalm C

Lc. 15, 18



Ik ga weer naar mijn Va - der.

Psalm 51, 3-4. 12-13. 17 en 19



- 1 God, ontferm U over mij in *uw barmhartigheid*,
delg mijn zondigheid in *uw erbarmen*.
Was mijn schuld volkomen *van mij af*,
reinig mij van *al mijn zonden*.
- 2 Schep in mij een zuiver *hart*, mijn **God**,
geef mij weer een vastberaden **geest**.
Wil mij niet verstoten *van uw Aanschijn*,
neem uw heilige Geest niet *van mij weg*.
- 3 Heer, maak Gij mijn lippen **los**,
dat mijn *mond uw lof* kan zingen.
Wat ik offer, God, is *mijn boetvaardigheid*,
een vermorzeld en vernederd hart wijst *Gij niet af*.