

NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Antwoordpsalm C

Cf. Ps. 121, 2



Mijn hulp zal ko-men van God de Heer, die he - mel



en aar - de ge-maakt heeft.

Psalm 121, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8



- 1 Omhoog naar de bergen richt *ik mijn* ogen:
van waar kan ik *hulp verwachten*?
Mijn hulp zal komen van *God de Heer*,
die hemel en aarde gemaakt **heeft**.
- 2 Hij zorgt dat uw *voet niet* **struikelt**,
Hij slaapt niet, die waakt *over u*.
Hij sluimert niet *en Hij* suft **niet**,
die over Israël **waakt**.
- 3 De Heer is het die *u behoedt*,
Hij staat als een wacht *aan uw zijde*.
Bij dag zal de zon *u niet* **deren**,
bij nacht doet de maan *u geen* **kwaad**.
- 4 De Heer bewaart *u voor* **onheil**,
uw leven houdt *Hij in* **stand**.
De Heer is bezorgd voor uw komen *en gaan*
op deze dag *en* **altijd**.