

DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Antwoordpsalm C

Ps. 34, 7a



Die roe - pen in nood, naar hen luis - tert de Heer.

Psalm 34, 2-3. 17-18. 19 en 23



- 1 De Heer zal ik prijzen *iedere dag*,
zijn lof ligt mij steeds op *de lippen*.
Mijn geest is fier op de gunst *van de Heer*,
laat elk die het hoort *zich verheugen*.
- 2 Van boosdoeners keert Hij zijn *aangezicht af*,
zij worden op aarde *vergeten*.
Naar vromen die roepen *luistert de Heer*,
en redt hen uit *iedere nood*.
- 3 De Heer is nabij voor rouwmoedige *harten*,
Hij helpt wie zijn schuld *erkent*.
De Heer redt het leven van *wie Hem dient*,
alwie tot Hem vlucht heeft geen *straf te duchten*.