

TIJD DOOR HET JAAR

Antwoordpsalm · mis 4

Ps. 63, 2b



Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart.

Psalm 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9



- 1 God, mijn God zijt **Gij**,
ik zoek U met groot *verlangen*.
Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn **hart**
als dorre akkers *naar* regen.
- 2 Zo zie ik omhoog naar de plaats *waar Gij woont*,
beschouw ik uw macht en uw **glorie**.
Meer waard dan het leven is mij uw *genade*,
mijn mond verkondigt uw **lof**.
- 3 Ik zal U prijzen *zolang ik leef*,
mijn handen uitstrekken *naar U*.
Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame **spijs**,
mijn mond zal U jubelend **danken**.
- 4 Want Gij zijt altijd *mijn beschermer* geweest,
ik koester mij onder uw **vleugels**.
Met heel mijn hart houd ik *vast aan U*,
het is uw hand die mij **steunt**.