

GOEDE VRIJDAG

Antwoordsalm

Lc. 23, 46



Va - der, in uw han-den be - veel ik mijn geest.

Psalm 31, 2 en 6. 12-13. 15-16. 17 en 25



- 1 Bij U, Heer, zoek *ik mijn toevlucht*,
stel mij toch *nimmer teleur*.
Vertrouwwol leg ik mijn geest *in uw handen*,
Gij zult mij beschermen, *getrouwe God*.
- 2 Mijn vijanden *drijven de spot* met mij,
mijn bure*n lachen mij uit*.
Men is mij vergeten als *was ik dood*,
ik ben *gebroken huisraad*.
- 3 Toch blijf ik op *U vertrouwen*, Heer,
steeds zeg ik: *Gij zijt mijn God*.
Gij hebt mijn lot *in uw hand*,
bevrijd mij van *mijn vervolgers*.
- 4 Laat over uw dienaar uw *Aanschijn stralen*,
red mij door *uw genade*.
Schept moed en weest *onverschrokken*
gij allen die hoopt *op de Heer*.