

24 Juni

# GEBOORTE VAN DE H. JOHANNES DE DOPER

Hoogfeest

## Antwoordpsalm · vigiliemis

Ps. 71, 6b



Van - af de moe-derschoot steun ik op U.

## Psalm 71, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab en 17



- 1 Tot U, Heer, neem ik *mijn* toevlucht,  
stel mij toch *nimmer* teleur.  
Gij zijt rechtvaardig, red en bevrijd mij,  
luister en kom mij *te* hulp.
- 2 Wees mij een vluchtoord, een veilige plaats;  
mijn rots en mijn burcht zijt Gij *altijd* geweest.  
Bevrijd mij, mijn God,  
uit de handen *der* zondaars.
- 3 Want Gij, mijn God, Gij zijt steeds mijn *verwachting*,  
mijn hoop zijt Gij, Heer, sinds mijn *vroegste* jeugd.  
Vanaf de moederschoot steun ik op U,  
Gij waart mijn beschermer sinds mijn *geboorte*.
- 4 Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen,  
uw bijstand de *hele* dag.  
Van jongsaf heb ik het *ondervonden*,  
en nu nog prijs ik uw daden.