

24 Juni

# GEBOORTE VAN DE H. JOHANNES DE DOPER

Hoogfeest

## Antwoordpsalm · dagmis

Ps. 139, 14a



Ik dank U, Heer, voor het won - der van mijn le - ven.

## Psalm 139, 1-3. 13-14. 15



- 1 Gij kent mij, Heer, en *Gij doorschouwt* mij,  
Gij ziet mij waar ik ga of **sta**.  
Van verre kent Gij *mijn gedachten*,  
Gij weet waarom ik bezig *ben of rust*.
- 2 Want wat er in mij is hebt *Gij geschapen*,  
Gij hebt mij als een weefsel in de moederschoot **gevormd**.  
Ik dank U voor het wonder *van mijn leven*,  
voor alle wonderwerken die Gij *hebt gemaakt*.
- 3 Gij weet ook alles wat er omgaat *in mijn geest*,  
mijn diepste wezen is U niet **verborgen**.  
Toen ik geheimnisvol *werd voortgebracht*,  
mijn levensdraden in de *schoot gevlochten* werden.