

VOOR MARTELAREN

Antwoordpsalm 1

Ps. 31, 6a



Ver-trouw-vol leg ik mijn geest in uw han-den, Heer

Psalm 31, 3cd-4. 6 en 8ab. 16bc en 17



- 1 Wees mij een rots *waar ik vluchten* kan,
een sterke burcht waar ik *veilig kan toeven*.
Want altijd zijt Gij mij een rots *en een vesting*,
uw Naam is mijn leider *en gids*.
- 2 Vertrouwvol leg ik mijn geest *in uw handen*,
Gij zult mij beschermen, *getrouwe God*,
Ik mag mij verheugen in *uw erbarmen*,
Gij ziet mijn ellende, Gij helpt *mij in nood*.
- 3 Bevrijd mij van mijn vervolgers.
Laat over uw dienaar uw *Aanschijn stralen*,
red mij door *uw genade*.