

MIS VOOR OVERLEDENEN

Antwoordpsalm 12

Ps. 122, 1



Hoe blij was ik toen men mij riep: wij trek-ken naar



Gods huis.

Psalm 122, 1-2. 3-4a. 4b-5. 6-7. 8-9



- 1 Hoe blij was ik toen *men mij riep*:
'Wij trekken naar *Gods huis!*'
Nu mag mijn *voet, Jeruzalem*,
uw poorten *binnentreden*.
- 2 Jeruzalem, *ommuurde stad*,
zo dicht opeen *gebouwd*.
Naar U trekken de *stammen op*,
de stammen van *Gods volk*.
- 3 Zij gaan naar *Israëls gebruik*
de Naam van God *vereren*.
Daar staan de zetels *van het recht*,
de troon van *Davids huis*.
- 4 Bidt dan om vrede *voor Jeruzalem*:
dat ieder die u liefheeft *veilig zij*.
Dat eendracht heerse binnen *uw omwalling*,
in al uw huizen *rust*.
- 5 Terwille van mijn broeders *en mijn makers*
wens ik u vrede *toe*.
Terwille van het *huis van God*
bid ik voor u *om zegen*.