

MIS VOOR OVERLEDENEN

Antwoordpsalm 4

Ps. 25, 3



Wie op U re-kent, Heer, wordt nim-mer beschaamd.

Psalm 25, 6-7bc. 17-18. 20-21



- 1 Gedenk uw barmhartigheid, **Heer**,
uw altijd geschonken **ontferming**.
Denk aan mij *met erbarmen*,
omdat ik vertrouw op uw **goedheid**.
- 2 Verlicht de druk die mijn *hart beklemt*,
verlos mij van *al mijn angsten*.
Zie toch mijn ellende, *mijn zwoegen*,
vergeef mij wat ik **misdeed**.
- 3 Bescherm mijn *leven en red* mij hieruit,
laat mij niet vergeefs *naar U vluchten*.
Laat onschuld en deugd *mijn beschermers* zijn,
omdat ik mijn hoop *stel op U*, Heer.