

MIS VOOR OVERLEDENEN

Antwoordpsalm 7

Ps. 42, 3a



Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft.

Psalm 42, 2. 3. 4bcd; Psalm 43, 3. 4. 5



- 1 Zoals het *hert de beekjes* zoekt,
zo zoekt mijn geest naar *U, mijn God*.
Mijn ziel heeft dorst naar God, de *God die leeft*,
zal ik Hem ooit bereiken en zijn *aanschijn zien*?
- 2 Ik denk eraan met weemoed *in het hart*
hoe ik naar Gods verblijf trok *in de mensenstroom*:
Ik liep vooraan in deze *feeststoet mee*,
terwijl rondom mij *lof en jubel* klonken.
- 3 Zend mij uw licht, uw steun om *mij te leiden*,
om mij te voeren naar uw berg en *in uw tent*.
Dan ga ik naar uw altaar, *God die blijdschap* geeft,
en loof U bij de citer, *God, mijn God*.
- 4 Waarom zijt Gij *bedroefd, mijn ziel*,
waarom *opstandig*?
Vertrouw op God, eens zal ik *Hem weer loven*,
mijn Redder en *mijn God*.