

# MIS VOOR OVERLEDENEN

## Antwoordpsalm 8

Ps. 63, 2b



Naar U dorst mijn ziel en hun - kert mijn hart.

## Psalm 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9



- 1 God, mijn *God* zijt **Gij**,  
ik zoek U met groot *ver*langen.  
Naar U dorst mijn ziel en *hunkert mijn hart*  
als dorre akkers *naar* regen.
- 2 Zo zie ik omhoog naar de plaats *waar Gij woont*,  
beschouw ik uw macht en *uw glorie*.  
Meer waard dan het leven is mij *uw genade*,  
mijn mond verkondigt *uw lof*.
- 3 Ik zal U prijzen *zolang ik leef*,  
mijn handen uitstrekken *naar U*.  
Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame **spijs**,  
mijn mond zal U *jubelend danken*.
- 4 Want Gij zijt altijd *mijn beschermer* geweest,  
ik koester mij onder *uw vleugels*.  
Met heel mijn hart houd ik *vast aan U*,  
het is uw hand die *mij steunt*.