

PAASWAKE

Antwoordpsalm na lezing 7 (optie 1)

Ps. 42, 2



Zo - als het hert de beek-jes zoekt, zo zoekt mijn geest



naar U, mijn God.

Psalm 42, 3. 5bcd; Psalm 43, 3.4



- 1 Mijn ziel heeft dorst naar God, de *God die leeft*, zal ik Hem ooit bereiken en zijn *Aanschijn zien*?
- 2 Ik denk er aan met weemoed *in het hart*, hoe ik naar Gods verblijf trok in *de mensenstroom*.
- 3 Zend mij uw licht, uw steun om *mij te leiden*, om mij te voeren naar uw berg en in *uw tent*.
- 4 Dan ga ik naar uw altaar, *God die blijdschap geeft*, en loof U bij de citer, God, *mijn God*.